

Sommaren och hösten i Röddinge har varit fantastiska, det bästa vädret på många år. Nu har vi haft den första höststormen, Simone, som emellertid inte ställde till några större skador hos oss, och dagarna är korta. Regn och rusk ger ursäkt att inte gå ut för att skaffa undan de sista lövhögarna.



*Höst i Fyledalen vid Röddinge. Foto Bengt Göran Hansson*

Åttonde maj gick Signe Ekelund bort. Hon skulle fyllt 88 år i augusti. Signe har tillsammans med maken Henry varit ett fundament i Röddinge. Så fort några nya människor flyttat in i byn har Signe tillsammans med Henry knackat på och önskat dem välkomna. Det hände oss för sju år sedan. Med sin naturliga omtänksamhet värnade hon om samtliga i byn, och hon var drivande i många föreningar. Sålunda var Signe Byalagets ålderman i hela 31 år (1979-2009), och hon hade styrelseposter i Röddinge Rödakorskrets och Kyrkliga syföreningen, m.fl. föreningar. Signe var ett föredöme för oss alla, och

saknaden i Röddinge är stor. –Men hennes anda lever kvar.



*Reet Hansson och Signe Ekelund vid Nationaldagsfirande 2010. Foto Bengt Göran Hansson*

Under sommaren har ett stort arbete med att restaurera Fyleån pågått i dalen. Med stöd från bl.a. EU och Länsstyrelsen i Skåne har åfåran rensats och återgivits sitt forna meanderlopp. Den rödlistade tjockskaliga målarmusslan har återinplanterats, och om den etablerar sig framgångsrikt, är det en indikation på att ån är frisk med god vattenkvalitet. Länsstyrelsen arbetar nu också med att skapa ett större sammanhängande naturreservat i och kring Fyledalen, där den totala ytan kan bli kring 800 hektar. Som ni säkert förstår, är vi Röddingebor mycket stolta och glada över våra vackra omgivningar.

Jag har tidigare skrivit om "Slaget om Fyledalen", den årliga fotbollskampen mellan fyra byar invid dalen. Tro't eller ej, i år tog vi hem pokalen för tredje året i följd, och vid byns två infarter är det därför fortfarande skyltat:



*Foto Henric Sjöstrand*

Cederbergska släktföreningens arkiv har nu "flyttat hem" till Röddinge. 26 oktober anlände det i sällskap med Henrik Cederberg och Jörgen Brandt. Byalaget hade ställt i ordning ett rum i Röddinge gamla skola, och nu återstår uppackning och strukturering av hugade Cederbergare. I Röddinge är vi glada över att Byalaget och dess kulturgrupp fått tillstånd att nyttja arkivet för hembygdsforskning.

Julförberedelserna har redan kommit igång. Fjärde december anordnar Byalaget julfest för de yngre, och två dagar senare blir det luciatåg och julauktion med Röddinge Rödakorskrets som arrangör. Julauktionen brukar vara ett populärt inslag vars intäkter går till att hjälpa och förgylla livet för de äldsta i byn samt till gåvor till Rödakorsets insamlingar.

Jag avslutar med en bild från Röddingevintern 2010. Bakom de två fönstren på ovanvåningen till höger vilar nu Cederbergska släktföreningens arkiv



*Foto Bengt Göran Hansson*

*GOD JUL och Gott NYTT ÅR* önskas från Röddinge.

Bengt Göran Hansson